

Zondagsbrief

2^e jaargang, nummer 13

Zondag 30 augustus 2020



Mededelingen

Kleur van de zondag: groen

Groen is de minst uitgesproken kleur

Ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en verwachting, van het groeien van wat God gezaaid heeft in onze tijd en onze wereld.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar familie Cleij, Dhr Cleij is ernstig ziek.

Bij de dienst op zondag 30 augustus

Het blijken de zondagen van de pittige uitspraken te zijn. Vorige week was het Petrus die op niet mis te verstane wijze op zijn plaats gezet werd door Jezus, nu horen we dat een veel bredere groep mensen het verwijt van Jezus krijgt ongelovig en dwars te zijn...

Dan ligt het ook nog eens best ingewikkeld als Jezus vervolgens zegt dat een geloof zo klein als een mosterdzaadje een berg zou kunnen verplaatsen... Dan schieten toch ook wij enorm tekort?? In de preek gaan we dit nader bekijken. In de kerk kan helaas nog niet gezongen worden. Maar spreken mag wel; en neuriën mag ook. Door gesproken responsies en mee neuriën met de zanggroep kunnen de gemeenteleden in de kerk toch wat actiever betrokken zijn.

Ds. Marieke Muijen

Stand van zaken 1,5 meter kerk



Vorige week heeft de commissie '1,5 meter kerk' overleg gehad over de erediensten vanaf september. Naar aanleiding daarvan heeft het moderamen deze week ook besproken wat wijsheid is. Graag brengen we u hiervan op de hoogte.

De maand augustus hebben we gebruikt om, bij wijze van proef, weer bezoekers toe te laten in de eredienst, met een maximum van 50 bezoekers (dat is excl. 'personeel'). Aanmelden hiervoor gaat via kerktijd.nl en dat lijkt goed te werken. De afgelopen weken is het bezoekersaantal langzaam gestegen, maar het maximum van 50 is nog geen zondag bereikt. De vakantieperiode heeft daar wellicht mee te maken, maar het kan ook zijn dat gemeentleden nog wat terughoudend/voorzichtig zijn.

In elk geval hebben we besloten hiermee door te gaan en langzaamaan het maximum aantal bezoekers wat uit te breiden, in eerste instantie tot 60. Als dat goed gaat, kan het aantal weer iets omhoog. Overigens vallen kinderen t/m 12 jaar buiten het maximum aantal bezoekers, omdat zij de 1,5 meter afstand niet hoeven te houden. Zij hoeven dus ook niet aangemeld te worden. Momenteel zijn we in overleg met de jeugdouderlingen en -diaken over het weer opstarten van KND, Teens Together en de oppas. Zodat het voor de gezinnen met kinderen ook weer mogelijk wordt naar de kerk te gaan. Het plan is nu dat er eerst weer 2 keer in de maand TT, KND en oppas georganiseerd wordt, op de 1e en 3e zondag van de maand. Er wordt nog overlegd in hoeverre dat haalbaar is.

We gaan ook de kosteren vragen hun taken rond de eredienst weer op te pakken, zoals het luiden van de klok. Daarnaast zullen zij de begeleiders ondersteunen, die bezoekers ontvangen en naar hun plaats begeleiden, allemaal gebaseerd op het gebruiksprotocol voor de Petrakerk en Het Trefpunt.

Over het wel/niet zingen in de kerk is uitgebreid gesproken. Dit blijft een lastige kwestie. Volgens een rekentool, die rekening houdt met de grootte van het gebouw, de ventilatie, het aantal bezoekers en de lengte van de dienst, zouden we wellicht enkele liederen kunnen zingen. Het blijft echter nog steeds onzeker of zingen een verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus geeft.

Daarom hebben we besloten om het vooralsnog, tot 1 oktober, niet te doen. We hebben de verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente, waaronder oudere, kwetsbare mensen. Voorzichtigheid is wat ons betreft nog steeds geboden. We willen hierin consequent zijn, daarom kunnen de koren vooralsnog ook nog niet in ons gebouw oefenen. De zondagse zanggroep is zodanig opgesteld dat er extra ruimte in acht wordt genomen ten opzichte van de gemeenteleden. Daarnaast wordt er nagedacht op welke wijze we de ventilatie van de kerkzaal kunnen verbeteren.

Om diezelfde reden gaan we ook nog niet van start met koffiedrinken na de dienst en in dat kader verwijzen we graag nog eens naar het online koffiedrinken.

We hopen hiermee de stand van zaken voldoende te hebben toegelicht. Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijken we de situatie over enkele weken weer.

Moderamen van de wijkgemeente ZuidWest

Vakanties predikanten

In deze periode genieten ook onze predikanten en kerkelijk werker van een welverdiende vakantie. Als u deze maand pastorale bijstand wenst, kunt u het beste even contact opnemen met onze scriba Carla van Maasackers e-mail: zw-scriba@pkn-veenendaal.nl tel.: 0318-55262. Zij kan u informeren welke pastor aanwezig is.

Kijkcijfers onlinedienst 23 augustus:

Direct: 242, Opname: 115

Koffiedrinken online:



Vanuit de huiskamer en vanachter de computer ontmoeten we elkaar online. Om na te praten over de dienst of om gewoon even te kletsen. De Zoom link vindt u in de editie van de Zondagsbrief die als Nieuwsbrief wordt gemailed

Bezoekkaart ZuidWest,

Wij vinden het als wijkgemeente ZuidWest belangrijk dat we elkaar ontmoeten. Dat gebeurt tijdens de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd.

Daarnaast bezoeken de pastores, ouderlingen en de contactpersonen ook de gemeenteleden thuis. De afspraak voor een gesprek thuis wordt vaak gemaakt op basis van een verzoek die ze mondeling aangereikt krijgen van u of vanuit de gemeente. Maar wellicht heeft u zelf op een bepaald moment behoefte aan gesprek/ontmoeting met één van hen. Doormiddel van de Bezoekkaart kunt u aangeven dat u graag op korte termijn een bezoek wilt ontvangen.

De Bezoekkaart wordt binnenkort (rond 9 september) één keer aan u uitgereikt. Maakt u gebruik van de kaart, dan kunt u deze inleveren in de Petrakerk - in de hal staat een inleverbox voor deze bezoekkaart. Is inleveren lastig, dan stuurt u de kaart naar het kerkelijk bureau. U kunt ook gebruik maken van de digitale Bezoekkaart die op de website van ZuidWest staat, daarmee wordt uw verzoek meteen verstuurd. <https://www.petrakerk.nl/bk>

Met behulp van de bezoekkaart hopen wij dat u zelf ook het contact zoekt met ons. We willen graag blijven omzien naar elkaar en het gesprek gaande houden. *Namens de pastoraatgroep, Theo Scheffer*

Startzondag 20 september 2020

Het thema van de startzondag is: **'Ken je mij?'**

Dit is een lied van Trijntje Oosterhuis.

Waarom dit thema?

We hebben als wijkgemeente een bijzonder jaar achter de rug. Eerst de fusie en vanaf maart dit jaar de lockdown, veroorzaakt door het coronavirus. Hierdoor kan er in de gemeente behoefte zijn gekomen aan nadere kennismaking en ontmoeting. Maar hoe kunnen we dat realiseren in deze tijd waarin we nog steeds moeten leven volgens de coronamaatregelen? We kunnen niet met z'n allen naar de Petrakerk komen. Er mogen nog steeds maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de kerkzaal zijn. We hebben het volgende bedacht:

Bezoekkaart		Wijkgemeente ZuidWest
<small>Stelt u het op prijs om bezocht te worden door iemand uit de protestante wijkgemeente ZuidWest? Wij willen er graag voor u zijn!</small>		<small>Protestante Gemeente Westeraad</small>
Graag bezoek van:	Uw gegevens:	
<input type="checkbox"/> De pastor	Naam:	
<input type="checkbox"/> De sectie-ouderling	Adres:	
<input type="checkbox"/> De jeugdouderling	Telefoon:	
<input type="checkbox"/> De contactpersoon	E-mail:	
Wanneer?	Datum indienen van het verzoek:	
<input type="checkbox"/> Zo spoedig mogelijk	Opmerkingen:	
<input type="checkbox"/> Maak mij niet uit wanneer		

KIJK SAMEN NAAR DE DIENST OP STARTZONDAG

- Stel je huis open voor anderen en kijk samen naar de dienst, of,
 - Ga op bezoek bij iemand anders en kijk samen naar de dienst.
- Belangrijk:** Het moet kunnen wat betreft de ruimte in de huiskamer. Er moet voldoende afstand gehouden kunnen worden en het beeldscherm moet toereikend zijn. Hoeveel mensen kunnen bij u/jou terecht?*

Van **09.30 – 10.00** is er een korte kerkdienst.

Vanaf **10.00 – 11.00** uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk in de huiskamer waar de dienst gekeken is, koffie te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor krijgen de gastheren/dames een startpakket met koekjes en een gespreksvraag n.a.v. **'Ken je mij?'**

GEEF JE OP via dit e-mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl

- Als **gastheer/vrouw**. Hoeveel personen je kunt ontvangen en graag je adres.
- Als **gast**. Met hoeveel personen wil je ergens op bezoek? En graag je eigen adres.

Graag opgeven voor **14 september**. In de week voor de startzondag krijgt iedereen te horen wie er op bezoek komt en/of waar je op bezoek gaat. De gastheren en –vrouwen ontvangen het pakketje met koekjes en een vragenpotje voor een gesprek.



Startzondag 20 september 2020 - vervolgprogramma

"Ken je mij?" Rond dit nieuwe jaarthema hebben we een aantal activiteiten bedacht die verspreid over de zondag zullen plaatsvinden. Na de korte kerkdienst en mogelijke koffietref op locatie bent u/jij van harte welkom op verschillende locaties. Uiteraard vinden alle activiteiten plaats binnen de RIVM richtlijnen. Opgave vooraf is daardoor wel noodzakelijk.

Bent u/jij creatief of houd u/jij van een sportief spelletje?

Kom dan tussen **11.00 en 12.00** uur naar de Petrakerk.

- Maak een mooi bloemstuk bij de workshop **bloemschikken** in het Trefpunt.
- Of werp rustig een behendig balletje buiten bij het **jeu de boules**.

Benieuwd naar de **muzikale talenten** van onze wijkgemeente?

Dit is uw kans! Tussen **11.30 en 12.30** uur biedt de kerkzaal het muzikale podium.

- We hopen dat er zich muzikanten aanbieden, die het leuk vinden op de vleugel, het orgel of op eigen meegebrachte instrument te spelen. Alleen, samen, alles is mogelijk. En musiceren voor een lege zaal is niet leuk, dus ook voor toehoorders is er natuurlijk plek, maar vol = vol natuurlijk (op 1,5 meter).

Tussen **12.30- 14.30** uur is er

- **Picknick** voor dertigers met/zonder kinderen in **Kwintelooijen** met eigen kleding en eigen eten/drinken. We gaan hierbij natuurlijk uit van droog weer.

Wat weet u van...? Dat kan worden getoond bij de **Pub quiz** tussen **15.00-16.00** uur in het Trefpunt.

- We zijn benieuwd naar de algemene kennis van onze midden generatie!

Kortom: er is ook in Corona tijd genoeg mogelijkheid om elkaar te treffen en kennis met elkaar te maken. Dus, twijfel niet, maar GEEF JE OP via het e-mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl

Geef wel even aan of u meedoet als bloemschikker, als je de bouler (en of u een set ballen heeft), als muzikant (alleen, samen, en met welke instrument(en)), als toehoorder voor het gemeenteconcert, als picknicker of als pubquizer. Graag opgeven voor 14 september.



DE KERK IS OPEN.

**VAN HARTE WELKOM
IN DE PETRAKERK!**

Maandag 14.00-16.00: Zomerkoffie & Open Kerk

Dinsdag 19.00-20.30: Zomerkoffie & Open Kerk

Woensdag 14.00 - 16.00: Open Kerk

Vrijdag 14.00 - 16.00: Open Kerk

Na drie maanden met Coronamaatregelen bieden we gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de Zomerkoffie of Open Kerk.

Neem de tijd, kijk om je heen.
Word etil, brand een kaarsje.
Laat los wat je belast of moe maakt.
Ontmoet anderen, voer een persoonlijk gesprek.
Om daarna verfrist en met nieuwe moed
weer verder te kunnen gaan.

Meer informatie via [dominee Coby de Haan](mailto:dominee.Coby.de.Haan).

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief***

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal